



Kerkbrief Hervormde gemeente
Wijk 2 Bennekom
Protestantse Gemeente Bennekom
in wording



Zondag 2 december 2018

kleur: paars

Dienst:



Oude kerk om 9.00 uur

Voorganger: mevr. Ds. A. Verbaan-van den Heuvel

Organist: dhr. Johan Hulshof

Ouderling van dienst: mevr. Wijntje van Beek

Diaken van dienst: dhr. Arjan Sikking

Lector: mevr. Gemma Meurs

Beamer: dhr. Renze van de Hoef

Collecten:

Diaconie: Stichting Eleos

Kerk: Algemeen kerkenwerk



De kinderen sparen in de kindernevendienst voor de kinderclub van het AZC in Leersum.

Denkt u bij de uitgang ook aan de zendingsbussen?



Kopij / afkondigingen voor deze kerkbrief:

Uiterlijk woensdag vóór 18:00 inleveren bij: Michiel van der Leeuw,

scriba kerkenraad wijk 2. Email: scribawijk2@hervormd-bennekom.nl

41 84 78

Kijk voor meer info op: www.hervormd-bennekom.nl



De volgende diensten:

10:30 Oude Kerk: ds. W. Smit (wijk 3)

18:30 Oude Kerk: ds. A.P. Voets, Hoevelaken (wijk 1)

18:30 Brinkstraatkerk: mevr. ds. A. Gilles (gezamenlijke Protestantse avonddienst)



9 december 2018:

9:30 Oude Kerk: ds. J. van Dijk, Ridderkerk (wijk 1)

9:30 Ichthuskerk: ds. A. Juffer, Wageningen (wijk 2/3)

Eerste Advent "Ik geloof in een nieuw begin"

Orgelmuziek

Welkom & mededelingen

Aanvangslied: Psalm 122: 1 en 2

Stil gebed

Bemoediging en groet:

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer

Gemeente: **die hemel en aarde gemaakt heeft**

Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid

Gemeente: **en die niet laat varen het werk van zijn handen**

Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer
Jezus Christus in gemeenschap met Zijn Geest.

Gemeente: **Amen.**

Zingen: Psalm 122: 3

De Adventskaars wordt aangestoken

Zingen: Projectlied 'Geloof met me mee'

Moment met de kinderen

Gebed bij de opening van de Schriften

Schriftlezingen:

Maleachi 3: 1-4

Lukas 3:1-6

Zingen: Lied 452

Verkondiging

Orgelspel

Zingen: Lied 439: 1,2 en 3

Dank en Voorbeden, stil Gebed, Onze Vader

Collecteafkondiging

Collecten

Kinderen komen uit de oppas en kindernevendienst

125 O kom, o kom, Immanuël

Veni veni Emmanuël Franse melodie / Thomas Helmore 1811-1890

The musical score is written on a single staff in G major (one sharp) and 4/4 time. The lyrics are: 'I O kom, o kom, Im - ma - nu - el, ver-los uw volk, uw Is - ra - el, her-stel het van el - len - de weer, zo - dat het looft uw naam, o Heer! Weest blij, weest blij, o Is - ra - el! Hij is na - bij, Im - ma - nu - el!' The melody is simple and hymn-like, with a final cadence at the end.

2 O kom, Gij wortel Isai,
verlos ons van de tyrannie,
van alle goden dezer eeuw,
o Herder, sla de boze leeuw.
Weest blij, weest blij, o Israë!
Hij is nabij, Immanuël!

3 O kom, o kom, Gij Oriënt,
en maak uw licht alom bekend;
verjaag de nacht van nood en dood,
wij groeten reeds uw morgenrood.
Weest blij, weest blij, o Israë!
Hij is nabij, Immanuël!

Zegen met gezongen Amen.



Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie, thee of limonade met wat lekkers erbij.



Geef licht

Het thema van de liturgische schikkingen tijdens de advent en met kerst 2018 is 'Geef licht'.

In de adventstijd kijken we uit naar de geboorte van Jezus, de zoon van God die naar de aarde komt. Al zijn de tijden somber en donker, we mogen vertrouwen op het licht dat zal komen.

Maar advent is meer dan alleen een voorbereiding op het geboortefeest van Jezus. De lezingen uit leesrooster roepen op om na te denken, terug te kijken en te veranderen. Daarmee is de adventstijd ook een oproep tot reflectie op ons leven, op ons 'zijn' als mensen.

De basis voor de liturgische schikkingen is een kubus als symbool voor de aarde met haar vier windstreken en de vier elementen water, vuur, aarde en lucht. De aarde is bekleed met natuurlijke materialen die op weg naar kerst steeds lichter van kleur worden.

Op de eerste adventszondag lezen we uit Zacharias en uit Lucas. De beide lezingen schetsen beelden van de natuur en van geweld.

Geef licht aan kinderen in gewelddadige wijken van Zuid-Afrika. Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat.

*donker is het leven voor de jongeren in Pretoria
duistere profetieën en vernietigend geweld
en een nieuwe dag begint.*



A Rocha in december

Op zaterdag 8 december houden we weer onze werkmiddag. We gaan verder met het werk op de heide achter het scoutingterrein. We verzamelen weer aan de Oost Breukelderweg, waar het fietspad een bocht maakt. Er blijkt heel wat werk op ons te liggen wachten. We beginnen weer om 13 uur en gaan dan door tot ongeveer 16.00 uur. Dus zijn we heel blij met een groot aantal vrijwilligers. Voor gereedschap wordt gezorgd. Graag wel van tevoren even aanmelden op het adres bennekom@arocha.org. Dan zorgen we dat de catering in orde is.

Namens A Rocha, John Smits en Piet Ribberink



Advents-cantatedienst met Magnificat van Pachelbel

Het Bennekoms Vocaal Ensemble zingt op zondag 9 december de wonderschone cantate Magnificat anima mea Dominum (Mijn ziel prijst en looft de Heer) in een uitvoering van Johann Pachelbel (1653 - 1706). De dienst vindt plaats in Oude of Sint-Alexanderkerk, Dorpsstraat 45, Bennekom en begint om 18.30 uur. Het koor staat onder leiding van de vaste dirigent Gert Winkelhorst en wordt begeleid door Jozien Peters, viola da gamba en Regina de Bakker, kistorgel. Ds. Anne Verbaan heeft deze cantatedienst met het koor voorbereid en zal ook de dienst leiden. Het is een gezamenlijke dienst van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk in Bennekom.

Naast het werk van Pachelbel zingt het Bennekoms Vocaal Ensemble ook het Kyrie uit de Mis in G van G.B. Casali en een motet ontleend aan de tekst van Ps 122: 6 - 8 van de 19e-eeuwse Engelse componist John Goss. En er is volop ruimte voor gemeentezang, waarbij enkele liederen in wisselzang met het koor worden gezongen.

Over het Magnificat

Maria zingt dit lied kort nadat ze van de engel gehoord heeft dat ze moeder van de Messias zal worden en op bezoek is bij haar familielid Elisabet. Dit aloude lied van Maria klinkt door tot in onze tijd. We zingen het nu nog, in onze taal en we kunnen het lezen in Lucas 1. Veel componisten hebben het op muziek gezet, Johann Pachelbel schreef op

de Latijnse tekst van deze lofzang van Maria een fraaie cantate voor vierstemmig koor en basso continuo.

17e eeuwse traditie

Oude tijden herleven op zondag 9 december. In de 17e eeuw was de kerkcantate dikwijls het belangrijkste muziekwerk van de eredienst. Zo werd het gesproken woord vocaal en instrumentaal bevestigd en ondersteund. De gezongen tekst van de cantate werd ontleend aan het bijbelgedeelte dat centraal stond in de eredienst. Het meest bekend zijn de cantates van Johann Sebastian Bach, die hij schreef als cantor van de Thomaskirche in Leipzig. Maar ook veel andere componisten uit de tijd van de Barok hebben zich met deze muziekvorm beziggehouden.

U bent van harte uitgenodigd om naar deze Advents-cantatedienst te komen.

Rocksteady, Nextgen en On-the-road Kerstdiner 2018

Hierbij willen wij jou uitnodigen voor het kerstdiner van Rock Steady, NextGen en On-the-Road!
Vrijdag 14 december van 17:00 tot 20:30 uur in de kelder van de Brink

Tussen de gangen door wordt er het één en ander georganiseerd. Na afloop van het diner kun je nog blijven hangen om te dansen op Just Dance, spelletjes te doen, muziek te luisteren, of gewoon lekker te chillen. Dit kan tot een uur of 22:30 uur.

Het is een Amerikaanse fuif. Dat betekent dat iedereen wat lekkers meeneemt, dat we dat met zijn allen delen en opeten. Drinken en toetje regelen wij. De dresscode is Kerst best. Tijdens de avond reiken we twee prijzen uit: voor de best geklede heer en dame! Omdat er ook een buitenactiviteit is raden wij je aan om een warme jas mee te nemen!

Neem gerust een vriend of vriendin mee; die zijn ook van harte welkom! Het is dan wel de bedoeling dat deze gast ook wat te eten meeneemt en Kerst best gekleed gaat.

Voor vragen en/of opmerkingen over het kerstdiner, app met de leiding van jouw Rock Steady of stuur een mail NextGenBennekom@gmail.com

Vanwege het kerstdiner is er in december geen NextGen viering! Zien we je bij het kerstdiner op 14 december in de kelder van de Brink?

Voor vragen en/of opmerkingen over NextGen of het Kerstdiner kijk op onze  of : NextGenBennekom of stuur een mail naar NextGenBennekom@hotmail.com



Volkskerstzang met het Edes orkest in Bennekom op 23 december 2018

De Raad van Kerken organiseert dit jaar de Volkskerstzang, met teksten en liederen, op 23 december om 19.00 uur in de Oude of Sint Alexanderkerk in Bennekom. De Volkskerstzang komt in de plaats van de gebruikelijke avonddienst. Het thema is dit jaar 'Verlangen naar vrede'.

De begeleiding is in handen van Dik Sipma op het orgel en van Het Edes Orkest onder leiding van Madeleine Boertje. Er zullen bekende en minder bekende kerstliederen worden gezongen. Het Edes Orkest brengt onder andere ook 'O douce nuit' van Bruno Chapelat, 'Ich steh an deiner Krippen hier' van J.S. Bach en de 'Cantique de Jean Racine' ten gehore. Voorafgaand aan de Volkskerstzang speelt Dik Sipma op het orgel een variatie op NLB 1010 (Geef vrede Heer geef vrede) en Het Edes Orkest speelt vooraf 'En Vintersaga' van Lars-Erik Larsson (1908-1986).

Het wordt een mooi en sfeervol samenzijn waar eenieder die op deze wijze mee wil vieren van harte welkom is.

Kerstinloop Bennekom: een warm welkom voor iedereen.

Eerste Kerstdag (25 december) organiseert de hervormde en gereformeerde diaconie gezamenlijk een Kerstinloop. Groot en klein, oud en jong, alleen gaanden en hele gezinnen, iedereen is van harte uitgenodigd om samen Kerst te vieren.

De Kerstinloop begint rond 10.00 uur in De Brink (Brinkstraat 41), aansluitend aan de eerste morgendienst in de Brinkstraatkerk. Natuurlijk starten wij feestelijk met koffie/thee/limonade en gebak. Daar hebben wij uw hulp bij nodig. Want wij hopen op gemeenteleden die voor deze gelegenheid een taart of cake willen bakken! In zowel de Oude Kerk als

in de Brinkstraatkerk liggen intekenlijsten waarop u aan kunt geven dat u een taart voor een x-aantal personen wilt bakken. Maar u kunt ook uw naam mailen naar kerstinloop.bennekom@gmail.com onder vermelding van 'taart bakken'. Bij voorbaat onze DANK!

Op de dag zelf zal er volop gelegenheid gezellig met elkaar te praten, maar er zijn ook tal van activiteiten waarvoor u of uw kind(eren) kunt kiezen. Zo kunt u luisteren naar een kerstverhaal of naar een orgel-(kerst)concert. Of u doet samen met anderen Hollandse gezelschapspellen. Er is voor ieder wat wils.

Natuurlijk gaat het om de gezelligheid en zal een gezamenlijke maaltijd niet ontbreken. Tegen 16.00 uur is er een koud/warm buffet (hiervoor graag voor 15 december aanmelden bij kerstinloop.bennekom@gmail.com). Kunt u niet mailen, maar wilt u toch graag mee-eten, dan bent u ook van harte welkom. Het buffet wordt rond 15.30 uur geopend.

Het hele programma van de Kerstinloop duurt tot 18.00 uur. Maar de naam zegt het al: U kunt inlopen wanneer het u schikt en net zo kort of lang blijven als u wilt. De deur staat altijd voor u open! Wij hopen u te zien.

Mocht u vervoer nodig hebben om de Kerstinloop bij te wonen dan kunt u dit melden bij kerstinloop.bennekom@gmail.com